

# WAT VOORAF GING

In de jaren rond 1907 was er voor het eerst sprake van voetballen in Herveld-Andelst in navolging van het in Engeland razend populaire voetbalspel.

Met name ging het toen om onderlinge wedstrijden van gelegheidsploegen uit de diverse buurten van Herveld-Andelst

In de jaren 1910-1920 werden in Herveld-Andelst de eerste voetbalverenigingen opgestart, zo werd ook de voorloper van S.V.H.A., te weten O.N.A. (Ontspanning Na Arbeid), opgericht door o.a. Piet Kroezen en Jo Everdij. Deze voetbalvereniging had haar terrein op het toenmalige gemeenteveld aan de Stenenkamerstraat, later een volkstuincomplex en tegenwoordig lopen er schapen op de wei tegenover het Jupiterpark. Later verhuisde het speelveld naar een wei achter het spoorweghuis van de Fam Claessen bij de spoorwegovergang aan de Bredestraat-Noord. De ploeg stond in die jaren bekend als de “natte” ploeg. Het waarom van deze naam hebben wij helaas niet kunnen achterhalen(!). Enkele spelers waren Jan Everdij, bakker en pianist, de gebroeders Sjaak, Gradus en Jan Hendriksen en Knitje Peperkamp. Toen in 1940 de oorlog uitbrak werd de VV O.N.A. opgeheven. De nog aanwezige gelden werden onder de leden verdeeld. Eenieder ontving het vorstelijke bedrag van 18 vooroorlogse centen in het handje.

## DE OPRICHTING

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog werd vanuit de Jonge boeren en Tuindersbond het initiatief genomen tot de weder-oprichting van deze voetbalvereniging. Piet Degen, Jan Aarns, Geert van Elk, Ben te Dorsthorst en Jo Veens togen aan het werk en al spoedig had men een elftal compleet met geduchte namen. Een klein probleem was dat sommigen nog nimmer een bal hadden aangeraakt. Maar enthousiast waren ze deze na-oorlogse elite gevormd door de heren Piet Degen, Thé Dulos (De Stamper), Tinus Veens, Joep Ras, Wim Potjes, Harry Tilleman, Ben te Dorsthorst, Jan Aarns, Huib Verploegen, Wim Melsen, Knit Peperkamp en Chris Aarns.

De 2e juni 1945 was de oprichting een feit. Als clubkleuren koos men voor een witte broek en een wit overhemd (dat had immers iedereen!), terwijl letterlijk van alles als schoeisel diende.

De naam van de kersverse vereniging kostte aanvankelijk nogal wat hoofdbreken, maar uiteindelijk kwam men via O.N.A. toch terecht bij de uiteindelijke naam RKS V EENDRACHT. Het volgende probleem was een voetbalveld. Hier kwam de geniale oplossing van het kerkbestuur, dat, niet op het achterhoofd gevallen zijnde, het terrein achter de villa “Het Tusculum” aan de hoofdstraat aanbood onder voorwaarde dat de vier enorme gaten, waarin de kanonnen van de Engelsen hadden gestaan, moesten worden gedicht. De vloeren en wanden van deze grote vuuropstellingen bestonden uit in de grond gestampte koperen hulzen van de granaten, die moeizaam verwijderd moesten worden. Toen bleek dat men aarde tekort kwam om de grote gaten mee op te vullen. Met de kiep-auto van Hent Veens heeft Frits van Baal toen de ontbrekende aarde vanuit de uiterwaarden Langs de Waal naar Tusculum gereden. Het terrein was te bereiken via het pad, dat langs schoenmaker Peters, die in het huisje van Koosje Mathijssen woonde, naar achteren liep vanaf de hoofdstraat.

Aanvankelijk mochten de voetballers zich bij Peters op de deel omkleden, maar al snel tikte men voor f 90,= een oud kippenhok op de kop dat dienst ging doen als kleedlokaal. Een paar emmers water om de modder eraf te spoelen na afloop en er kon dus vanaf dat moment gevoetbald worden.

De eerste echte (vriendschappelijke) wedstrijd werd gespeeld tegen Ewijk van over de Waal. De eindstand van 11-0 in het voordeel van Ewijk maakte duidelijk dat zowel aan de voorhoede als aan de achterhoede nog het nodige te sleutelen viel. De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen Excelsior (ook uit Herveld). Ook deze wedstrijd ging verloren, nu echter slechts met 3-2, terwijl Piet Degen historie schreef door het eerste doelpunt in de geschiedenis van onze vereniging te scoren. Hij moest op een gegeven moment een karnebal nemen, ook wel corner genaamd. Piet nam de bal vol op de slof onder het motto "weg is weg" en tot ieders grote verbazing, niet in de laatste plaats die van Piet zelf, zeilde de bal keurig achter de keeper het net in. Dolle vreugde volgde.....

De bal voor de wedstrijden werd in den beginne geleend van VV STOKKUM uit de Achterhoek. Jo Veens had daar verkering. Hij fietste dan 's morgens 53 km heen en terug om de bal te halen en 's avonds weer 53 km heen en terug om de bal weg te brengen!! Na dit een aantal malen gedaan gehad te hebben werden we in de gelegenheid gesteld om de bal aan te kopen. Het was een bruin monster met een veter dichtgeregen en het zoog meer water op tijdens een regenbuitje dan een speler aan bier opkon. Van een trainer had men in die dagen nog nooit gehoord.

De vergaderingen vonden plaats in het toenmalige groene houten verenigingsgebouw bij de oude RK-kerk, tegenover Grimm de aannemer, aan de hoofdstraat. In 1946 kreeg de jonge vereniging structuur, na de eerste voorzitter Piet Degen werd Willy Schaars als voorzitter gekozen. Men ging deelnemen aan de competitie en via de door de overheid verstrekte schoenenbonnen en ballenbonnen kwam men aan wat beter materiaal. De enige kleuren die men op dat moment kon kopen waren de kleuren groen-wit, de kleur die nog steeds verdedigd wordt. De contributie per maand was f 1,=.

## **INTERMEZZO KORFBAL**

Waarschijnlijk zagen de dames met lede ogen aan dat, naarmate het enthousiasme bij het voetballen toenam, zij steeds vaker alleen kwamen te zitten. Misschien ook werkte het geanimeerde verenigingsleven positief op de dames. Hoe dan ook, al in 1946 was de oprichting van een dames-korfbalafdeling binnen onze vereniging een feit.

Het team bestond uit o.a. Toon Stoffelen (leider) Annie Burgers, Gré Veens, Truus Veens, Rieka Jansen, Corry Jansen, Stientje van Elk, Annie Hoogveld, Lies van de Berk, Mientje Louvet, Bep Peperkamp, Marie Veens, Annie Verploegen, Toos Kropman.

Van 1946 tot 1949 waren onze dames, gekleed in witte bloes en zesbaans rood rokje, niet te verslaan. Hierna moesten veel dames afhaken omdat in die dagen de natuur nog niet te beïnvloeden bleek. In 1951 werd de korfbalafdeling bij gebrek aan speelsters opgeheven.

## EN VERDER....

Op 01 maart 1948 ging de vereniging van Tusculum naar een nieuw terrein aan de binnenweg genaamd “de Papenkamp” (nu binnenstraat achter “de Santekraam”). Dit terrein huurde men van de heer Cor Timmer voor f 250,= per jaar, het was normaal in gebruik als weiland voor de koeien en het paard. Voor de wedstrijd werd het vee erafgehaald, de “vlaaien” weggeschept en men kon voetballen.

Toch wilde men nog wel eens “slippen” over een half weggeschepte verse koeievlaai. Het verhaal wil dat op dit terrein de wereldberoemde of misschien wel wereldberuchte “sliding” voor het eerst werd toegepast door een speler van onze vereniging.

In deze eerste jaren werd het eerste team samengesteld door een elftalcommissie gevormd door de heren; Piet Latta, Geert Eltink, Ot den Boldrik en Knit Peperkamp. Als eerste trainer was werkzaam meester W. van der Steen uit Nijmegen die tot 1938 de derde en de vierde klas van de lagere school, zo'n 53 leerlingen, onder zijn hoede had gehad. Zijn salaris bestond uit af en toe een mooie kist appelen. Het vervoer naar de uitwedstrijden werd verzorgd door de heer Hent Veens, de spelers zaten dan op veilingkisten achter op de vrachtwagen. Iemand die hier ook genoemd mag worden is Marie van Bart Veens. Vele jaren lang heeft Marie in de rust de thee voor onze mannen verzorgd. Als dank heeft ze nu “levenslang” gratis koffie in onze kantine.

In 1950 slaagden de eerste twee cursisten voor het jeugdleidersdiploma te weten Jan Aarns en Jo Veens. De trainer was Cornelus (Kitje) van Schaik. Ook promoveerde ons eerste team in dat jaar naar de 1e klasse.

Het Kampioensteam bestond uit de heren: Jan Aarns (leider), Tonny Daams, Theo Mathijssen, Henk van Baal, Herman van Baal, Theo Bombach (drie goals!) Harry Tilleman, Sjaak Burgers, Marius Wiltink, Thé Daams, Frits Schaars en Wim Theunissen.

Helaas was dit van korte duur en in 1954 degradeerden we terug naar de 2e klasse.

Op 24 september 1964 nam de gemeenteraad het besluit om een nieuw sportcomplex aan te leggen aan de Spoorstraat, nu Zandakkers, voor Excelsior en Eendracht. De voormalige Technische School diende als clubgebouw.

De eerste wedstrijd op het nieuwe complex werd gespeeld door ons 1e team tegen Donatus (uitslag 3-1) op 12 okt 1964 bestaande uit de heren: Thijs Kramer, Frans Bussman, Sjaak Broenland, Marius Mathijssen, Kees Veens, Hans Stenzen, Geert Broenland, Jan Knuiman, Gradus van der Lienden, Leo Latta, Eddy Witjes en Bart Hasselbach.

Op 15 juni 1970 werd het 25-jarig jubileum gevierd, mede dankzij het nieuwe sportpark bloeide de vereniging als nooit tevoren.

In 1972 nam voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging een damesteam deel aan de competitie. De dames werden meteen kampioen in de afdeling C.

Het kampioensteam bestond uit de dames Ans van Baal, Ans Merkus, Antoinette van Brandenburg, Nolly Latta, Stien Meurs, Ria Wiggelman, Gerda van Baal, Netty Winnemuller, Marian Winnemuller, Corrie van Summeren, Marian Veens, Marian Mathijssen en Ria Veens.

In 1975 verliet Excelsior ons sportpark en zij kregen een fraai nieuwe complex “De Leigraaf” bij het NS-Station.

In 1976 promoveerde ons eerste team na een bikkelharde competitie weer naar de 1e klasse. Het kampioensteam bestond uit de Hr Klein-Schiphorst, Karel Dulos, Aad Nijland, Johan Mathijssen, Wim Veens, Jan Merkus, Ab Kruk, Jan Broenland, Jan Jansen, trainer Hr Heeren, Henk Rothoff, J. Hendriks, Gerard Ebbeng, Wim Scholten, Jan de Ruyter, W. Hul, Nico Ras, Henk Pallada, H. Burgers en Wies Ras.

In 1977 werd onze naam op last van de KNVB gewijzigd. De naam Eendracht was ook in gebruik bij de club uit Mook die ouder was en derhalve de naam “Eendracht” mocht blijven voeren.

Ook besloot men in dit jaar om over te gaan tot de bouw van een nieuwe accommodatie.

Het jaar 1978 was een turbulent jaar. De naam S.V.H.A. werd een feit. Het embleem werd ontworpen door mevr Elings en verder uitgewerkt door de heer Reugenbrink. Binnen S.V.H.A. werd besloten om over te gaan tot de oprichting van een Tennisafdeling waarvoor al snel 150 aanmeldingen binnen waren. Beide verenigingen werden ondergebracht in een “OMNI-vereniging”. Ook werd in deze dagen “Het Sportpraatje”, ons clubblad, in het leven geroepen

Op 18 augustus 1979 werd onze nieuwe accommodatie geopend door Burgemeester Labréé. Als een schaduw over al deze feestelijkheden hing de degradatie van ons 1e team terug naar de 2e klasse.

## **DE JAREN 1980**

In 1980 wisten we echter alweer terug te keren naar de 1e klasse om van daaruit in 1981 meteen door te promoveren naar de Hoofdklasse.

Het kampioensteam bestond uit Gepco Hendriks, Henny Vink, Dick van de Wardt, Wim Veens, Johan Mathijssen, Toon Vilier, Dennis Mathijssen, Peter Dekker, Fred van Baal, Cor Kwak (leider), Karel Dulos (verzorger), Tony Witjes (grensrechter), Piet Ykhout, Leo Verseveld, Louis van Hal, Johan Franssen, Jan Merkus, Arie Frentz en Karel de Man (trainer).

Ook werd in dit jaar de supportersvereniging opgericht die tot op de dag van vandaag prima functioneert.

Op 3 juli 1982 wordt de nieuwe verlichting in gebruik genomen op het trainingsveld.

In juni 1985 vieren we ons 40-jarig jubileum met een daverende feestweek. Maar in 1987 degradeert ons eerste team uit de Hoofdklasse terug naar de 1e klasse mede doordat een aantal prominente spelers bij onze vereniging vertrekt.

De “OMNI-vereniging” wordt in goede harmonie ontbonden en S.V.H.A. en het nieuwe T.V.H.A. gaan ieder hun eigen weg. In de volgende jaren worden de inspanningen er

voornamelijk op gericht om de vereniging financieel gezond te maken, zeker nu blijkt dat we te maken krijgen met een “terugtrekkende” overheid.

## **DE JAREN 1990**

Begin 1990 werd de situatie dermate nijpend dat gezocht diende te worden naar een echte oplossing. De “Club van Duizend” werd opgericht en binnen zeer korte tijd werd door onze dorpsgemeenschap het formidabele bedrag van f 160.000,= bijeengebracht, hiermee kon het overgrote deel van onze hypotheek worden afgelost.

Ook werden diverse investeringen gedaan zoals een nieuwe boiler, een nieuw dak op het clubhuis. Het oude scoutinggebouw werd na vele jaren van discussie met de gemeente gesloopt.

Een aantal gerijpte jeugdspelers stond te trappelen om het vaandel over te nemen!!. Ook waren de eerste jeugdtrainers geslaagd voor hun opleiding te weten Harry Besselink en Jan Wiggelman. Zij gaven onze jeugd een extra kwaliteits-impuls.

In 1996 werd de KNVB Afd Nijmegen opgeheven en gingen we over naar KNVB District Oost, met zetel in Deventer, waarna we in de zesde klasse werden ingedeeld, In de jaren 1997 t/m 1999 speelden we altijd mee om de bovenste plaatsen.

## **DE JAREN 2000**

In 2000 promoveerden we na een bloedstollende na-competitie tegen de Paasberg en tegen Spcl Valburg naar de 5<sup>e</sup> klasse KNVB. Helaas was er in het seizoen hierna een ware exodus van spelers, diverse spelers gingen “hoger” voetballen en er waren er ook die het rustiger aan gingen doen. Dus in 2001 speelden we weer in de zesde klasse.

Omdat de samenwerking met Excelsior afketste zag het bestuur zich genoodzaakt om een ingrijpende verbouwing uit te gaan voeren. Met vele vrijwilligers en de voorzitter als uitvoerder werd aan de megaklus in mei 2005 begonnen. Gedurende 6 maanden is er keihard gewerkt aan het nieuwe clubhuis waarbij o.a. een verdieping er op werd gezet, een groot magazijn werd aangebouwd, nieuwe bestuurskamer, archief, uitbreiding voorraadruimte enz enz. In november 2005 konden we de openingsreceptie houden.

Ook werd het tweede veld voorzien van verlichting en in 2007 werd een automatische computergestuurde beregeningsinstallatie aangelegd. In 2008 werden het trainingsveld en het tweede veld gerenoveerd en voorzien van nieuwe drainage.

Het duurde hierna tot 2008 voordat we opnieuw promoveerden naar de 5<sup>e</sup> klasse, ditmaal onder hoofdtrainer Henk Sanders uit Tiel, na een gewonnen wedstrijd tegen Vitesse '98 die samen met ons, immers ook zij promoveerden, op de “kar” van Veens Transport, door het dorp werden gereden.

Uitdagingen zijn er voldoende voor de toekomst waarvan de vorming van eigen clubkader een heel belangrijk onderwerp zal zijn.

Het aantal jeugdleden blijft gestaag toenemen, een voorwaarde voor onze toekomst en in 2009 beschikken we over het grootste ledenaantal (400) ooit.

Het jaar 2009 werd een historisch jaar, het feit dat Jan van Baal inmiddels 25 jaar voorzitter was werd groots gevierd en ons sportpark werd in het feestweekend omgedoopt tot Sportpark "Jan van Baal".

Helaas moest Jan van Baal in 2010 doordat hij tot wethouder werd benoemd de voorzittershamer overdragen. Op de algemene ledenvergadering in 2010 was er toen een primeur, de eerste vrouwelijke voorzitter van S.V.H.A. Carolien Ebersson werd gekozen door de leden.

Dit unieke feit werd nog eens groots gevierd tijdens het 65-jarig jubileum in 2010. De heren Jos van der Linden en Gradus van de Lienden werden gehuldigd omdat zij 60 jaar lid waren van S.V.H.A., de heren Karel Dulos en Henk Rothoff omdat zij 40 jaar lid waren, voorwaar een hulding waard! John Verploegen werd benoemd tot ere-lid en Wim Terwoert kreeg de gouden KNVB-speld uitgereikt voor zijn 25-jarig lidmaatschap van het bestuur. De heer Jo Arns, het oudst aanwezige oud-lid en broer van erelid Jan Arns hield tijdens de receptie een gloedvolle toespraak met name gericht tot de jonge leden.

In 2012 werd het eerste G-toernooi georganiseerd samen met het 10 jarig jubileum van het AMA4x4 toernooi. Ook in dit jaar werd Berry Bakker opgevolgd door Bertho van Neerbosch als onze nieuwe hoofdtrainer. In 2013 werden afdelingen 5 en 6 van de KNVB samengevoegd doordat de hogere klassen met 14 teams gingen deelnemen aan de competitie in plaats van 12 treams. De 6<sup>e</sup> klasse verviel hierdoor.

In 2013 werd de keuken gerenoveerd zodat ook in gastronomisch opzicht onze vereniging weer helemaal bij de tijd is.

Onze vereniging is financieel kerngezond te noemen en de verwachtingen voor de toekomst zijn goed. Wij streven er nu naar om onze vereniging verder uit te laten groeien, een vereniging die een goede naam heeft en deze naam ook wenst te behouden.

Aan ons allemaal om alle schouders er onder te blijven zetten!!

## Lijst van Voorzitters

1945-1945	Piet Degen
1945-1949	Willy Schaars
1949-1955	Jan Merkus
1955-1957	Piet van Elk
1957-1958	Jaques Burgers
1958-1960	Herman van Baal
1960-1970	Geert Burgers
1970-1973	Ton Lintsen
1973-1977	Geert Mathijssen
1977-1979	Ton Lintsen
1979-1984	Joop van Hulst
1984-2010	Jan van Baal
2010-heden	Carolien Ebersson